

Det er forfærdeligt at være vidne til krigshandlingerne i Ukraine.

At se mænd blive skilt fra deres børn og familier for at blive sendt i krig.

FN vurderer, at over en halv million er flygtet ud af Ukraine, og i nabolandet Polen vurderer myndighederne, at 350.000 ukrainere allerede er ankommet.

Krig er modbydelig- og bør bremses hurtigst muligt, så færrest muligt lider skade, bliver dræbt eller mister en de holder af.

Vi skal opruste mere, selv om NATO bruger 16 gange så meget på militæret som Rusland.

Oprustning og amerikanske tropper på dansk jord er ikke løsningen!

Det er meget populært i øjeblikket at kræve hårdt sat mod hårdt - men det løser ingenting.

Hvis vi skal have så få dræbte som muligt, skal konfliktløsning på banen så hurtigt som muligt - i stedet for konfrontation.

I konfliktløsningssammenhænge kan man groft sagt tale om tre situationer:

Man kan flygte- man kan slås-

eller man kan erkende konflikten.

-Dels fra sit eget perspektiv- og det er indlysende, at vestens hovedindvending er den katastrofale invasion i Ukraine.

Krig er ikke måden at løse sikkerhedsproblemer på, det kan kun forhandling.

-Dels fra modpartens perspektiv - det vil jeg gerne prøve at belyse lidt, da det næsten er forbudt at tale om, men det er nødvendigt, hvis man vil have en konfliktløsning.

Russerne ser sig truet af NATOs udvidelser mod øst, som de forud for en fredelig genforening af Vest- og Østtyskland blev lovet ikke ville ske - nu er 14 lande i østeuropa blevet medlem af NATO!

Syv år senere, da USA allerede havde brudt disse løfter, afgav Clinton et andet løfte til Rusland: Efter at have udvidet Nato langt øst for Tyskland, ville de ikke permanent stationere betydelige kampstyrker i de nye NATO-lande. Det var det løfte, som USA underskrev i NATO-Ruslands samarbejdsaftalen om gensidige relationer. Men det er ikke overholdt.

Minsk aftalerne fra 2015 med udvidet selvstyre til de to østlige områder (Donetsk og Lughansk) er ikke opfyldt.

Det russiske mindretal er ikke blevet behandlet ordentligt i Ukraine.

Rusland frygter, at der bliver opstillet atomvåben ved Ukraines grænse til Rusland.

Der kunne siges mere om begge perspektiver, men det vil være de forhandlende parters opgave.

Det er vigtigt, at se situationen fra forskellige vinkler, hvis vi vil konfliktløsningen.

Det er ikke det, medierne beskæftiger sig med, men efter vores opfattelse, er det, det vigtigste i den nuværende situation.

Så vi opfordrer folkettingen til at trække i retning af konfliktløsning.

Kamphandlingerne skal stoppes og der skal overholdes en våbenhvile, medens man forhandler om en løsning, der naturligvis skal indebære at Rusland trækker sine toppe hjem til Rusland og der skal skabes en Fælles sikkerhed.

En sikkerhed der bygger på at ingen skal føle sig truet.

Jeg er overbevist om, at Rusland ikke kan bevare kontrollen med Ukraine.

Der er set smukke protester, hvor ubevæbnede Ukrainere har stillet sig op foran en kampvogn og på den måde stoppet den.

Rusland kan ikke besætte så stort et land i længden.

Den forståelige vrede, der lige nu er imod Rusland, må ikke løbe løbsk.

Når Rusland er blevet nødt til at trække sig fra Ukraine må vi ikke i vrede bede amerikanerne stationere atomvåben ved Ruslands grænse.

Dermed vil der kun være en varslings tid på 5 min for russerne til at reagere på et atomangreb fra Ukraine mod Moskva.

Så hurtigt kan et menneske ikke nå at vurdere om der er fejl i varslings systemerne- eller om der reelt er tale om et atomangreb.

Russerne vil for alt i verden ikke miste muligheden for gengældelse af et atomangreb, så hvis der bliver opstillet raketter ved den Ukrainsk/Russiske grænse, kan det betyde, at russerne ser sig nødsaget til at lade deres atomraketter styre af kunstig intelligens, som kan hackes- og som vil være ukritisk overfor varslings systemerne, som ofte har været behæftet med fejl. Dette vil i den grad øge faren for en atomkrig ved en fejl.

Derfor er det i vores egen sikkerheds interesse at skabe et nyt system med fælles sikkerhed i Europa.

Vi må ikke opgive håbet om, at kunne genskabe et fredeligt Europa- "Krig er foragt for liv- fred er at skabe"!

Tak for ordet.